

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen d. 18/4/17.

Siden sidste års generalforsamling er der sket rigtig meget. En vigtig begivenhed var skolens 25 års jubilæum og idrætsforeningens 75 års jubilæum den 28. maj. Det var en festlig dag og aften, som vi alle kan være stolte af at være en del af. Og vi havde besøg af bl.a. Vejen Garden og "Jette Blomsterberg". Det var et godt samarbejde mellem byen og skolen, som jeg håber vi kan gøre efter en anden gang.

GIK "Gjerndrup Idræts- og kulturhus" arbejdet startede i 2015, og er fortsat i 2016, hvor de har arbejdet videre med tegninger og planlægning af byggeriet. Det vil vi høre mere om senere i aften, hvor GIK's formand fortæller om arbejdet.

Høst og loppemarkedet var endnu en festlig dag, som gik over al forventning. Det var en dejlig dag med rigtig flotte indslag fra scenen af alle klasser. Det er så flot at alle bare stiller sig op og giver den gas fra scenen. Vejret var godt og vi prøvede noget nyt med placering af teltene og nye typer boder, det er endnu et bevis på at vi kan noget her på Gjerndrup. Vi kan løfte i flok. Rigtig flot arbejde.

Det gav et flot overskud, som går til noget for børnene, og i år er givet det en stor hoppepude, som snart bliver installeret.

Rigets tilstand havde vi den 7. oktober, hvor vi fik et godt indblik i hvad og hvordan "kreativitet i undervisningen" kan udforme sig. Lige fra at tegne store danmarkskort på fliserne – det er sjovt som landsdele og øer kan forskubbe sig og ændre form, til skuespil og fortælling for hinanden med forskellige stemninger. Sjov, sur, glad, trist osv. En rigtig god aften der sluttede med fællesspisning.

Vores tilsynsførende Heidi Slominski skoleleder ved Skodborg skole og børnecenter har også været forbi i årets løb og deltaget i dagligdagen, og hendes oplevelser vil hun præsentere lidt senere.

Vi har en aktiv skole med nogle gode værdier, der giver en masse dejlige oplevelser og læringer for børn og voksne.

Det at vi bruger fortælling, leg og "fremlæggelse" til at formidle viden med, gør at jeg altid glæder mig over at være med til morgensang, fredagssang eller bare kigge ind i en time for at se hvordan det går.

Det er dejligt at se et barn i 1. klasse stille sig op på skamlen til fødselsdag, og faktisk formå at fortælle hvordan morgenen er gået, og hvad man har fået i gave. Det er da sejt.

Det at vi bygger skolen på et Grundtvig-Kolds grundlag, er vigtigt at vi alle der kommer på skolen forstår og bakker op om. Derfor valgte vi i bestyrelsen at tage med til alle forældremøder i løbet af året, og gå igennem vores vedtægter, vores formål og vores værdigrundlag.

Et lille resume fra sidste års generalforsamling, som vi også havde med på forældremøderne:

"Jeg opliver først, og så oplyser jeg bagefter", sagde Christen Kold som sagt om sin undervisningsform. Grundtvig sagde at "frihed gør at børnene lærer sig selv at kende, søger oplysning. Det drejer sig ikke kun om at give børn oplysninger, de har også brug for oplysning". Her på stedet er det formuleret i sætningen: "Det er vigtigt at blive til noget, men det er lige så vigtigt at blive til nogen".

Det er en del af det værdigrundlag, vi som forældre, og for den sags skyld også vore børn, siger ja til, når vi melder os ind på GF. Og som det er vigtigt vi forstår og arbejder efter.

Vi ser styrken i at børn er forskellige. "Alle er gode til noget, men ingen er bedst til det hele". Alene kan jeg løfte lidt men i fællesskab kan vi løfte alt!

Vi tror på, at det, at vi som forældre forstår, hvad hverdagen bygger på, på skolen, det gør det nemmere for os forældre at forstå, de ting der sker og bliver taget beslutninger om.

For det at arbejde ud fra nogle værdier og omsætte det i praksis, det kræver stor forståelse for, hvad det indebærer for dem der skal leve det ud i livet via deres arbejde – nemlig lærerne.

Men også af os som forældre – så vi kan sætte det der sker i den rigtige ramme og forstå baggrunden.

For der er altid en grund til det der sker eller bliver taget beslutning om. Det bunder i noget – og det er vigtigt vi forældre ved hvad "noget" er, eller er beviste om at spørge de rigtig personer, hvis vi ikke forstår det. Så vi kan tage en god dialog om det, som vi f.eks. gør når vi mødes her på skolen, til et klasse arrangement, i skolegården, på rigets tilstand osv.

En af de måder vi kan bakke op om værdigrundlaget, er at komme på skolen til arrangementer eller bare kigge forbi en almindelig dag, deltage aktivt i forældrerådene i klasserne, og arrangere nogle fede oplevelser for børnene i klassen og ikke mindst vise at vi forældre taler sammen, så er vi med til at skabe grobund for gode relationer og fællesskaber i klassen.

I bestyrelsen er året derudover gået med drøftelser der især går på selve driften af skolen.

Bestyrelsens opgave er at sikre driften af skolen, dvs. vi sætter rammerne for hvad der skal ske, og sikre der er økonomi til det.

Hvor ledelsen dvs. Kirsten og Claus har den pædagogiske daglige ledelse.

Og det er vigtigt at skelne imellem. Så vi som bestyrelse ikke sidder og tager beslutning om det er Rema eller Pirana der er bedst at bruge – det er fagfolkene der tager den beslutning. Bestyrelsen er "Fagfolkene" for driften – dvs. værdigrundlag og retning, økonomi, og udvalg der sørger for f.eks. bus, bygninger, PR, arrangementer osv.

Dvs. hele rammen rundt om det pædagogiske.

Vi får altid en status fra ledelsen på, hvordan det går og hvad der sker, så vi er orienteret. Og så vi kan følge med.

Og hvilke opgaver de har behov for evt. hjælp eller støtte til.

Og vi kommer med de input vi har fået fra jer, eller vores egne refleksioner på hverdagen på skolen. Og dem tager de så med i deres videre arbejde.

Så selve bestyrelsesarbejdet drejer sig mest om, hvad vi kan gøre for at styrke skolen, og få økonomien til at hænge sammen.

Og som det har været nævnt på de sidste par generalforsamlinger, så er netop økonomien vigtig for os at have fokus på, da vi sidste år pustede lidt ekstra liv i pavillonen, for at få den til at holde et par år mere. Med det udgangspunkt, at vi skal have et fornuftigt regnskab, de næste par år, så vi kan bygge nogle nye lokaler og tage pavillonen ned.

Og det lyder måske lidt kedeligt – men som I vil se lidt senere i regnskabet, så er det lykket at få skabt et fornuftigt grundlag – ikke prangende men ok for vores bank.

Og ser vi frem på dette år, så er der stadig en stor opgave i, at holde fast i det grundlag. Da vi bliver en klasse mindre efter sommerferien – der bliver ikke nogen 9. klasse. Og det har stor betydning.

Så arbejdet det kommende år, vil stadig være at holde styr på økonomien, at blive bedre til at fortælle om alle de gode ting der sker – vi skal være bedre til at få fortalt den gode historie og måske også prale lidt af alt det vi kan. Vi skal have set på nogle af de faste aftaler vi har med leverandører og i det hele taget få rammen for skolen til at fungere.

Det er et spændende arbejde og kan varmt anbefales, hvis man har lyst til at give en hånd med på nogle af de nævnte opgaver.