

Fredagsnyt d. 2. marts 2018

Kære alle

Så kom endelig den dag vi er mange, der har ventet rigtigt spændt på: Første skoledag for de nye Frøsnappere. 18 stk. små 5 og 6-årige: 10 piger og 8 drenge og ud af dem er der 9 nye familier. Velkommen til alle jer!



Det er en kæmpe stor dag for alle, børn og forældre, for nu begynder et nyt livsafsnit som "ikke genudsendes". Der er meget der skal læres, når man begynder i skole. Lære at være sammen i nye rammer, i andre sociale sammenhænge og med nye voksne. Det er klart, at det kan være overvældende og trættende, men vi vil gøre vores bedste for at overgangen fra børnehave til skole bliver så god som muligt.

For nogle familier er det første og måske eneste gang denne dag er der, fordi barnet er enebarn, for andre er det måske sidste barn, der sendes afsted. Helt forskellige vilkår og betingelser alle møder sammen med. Til at tage sig af dette, har vi heldigvis en erfaren børnehaveklasseleder, nemlig Lilian Sørensen og i hendes hænder kan alle være trygge.

\*\*\*\*\*

Også i denne uge præsenterede vi en anden og for nogle en længe ventet nyhed, nemlig at vi tilbyder de yngste en lektiecafé. Når det er blevet muligt skyldes det at vi har fået lov at "låne" Susan, der er nyttejobber og da Susan er læreruddannet, var det oplagt at bruge hendes kompetencer til dette projekt. Det betyder at der fra mandag til og med torsdag tilbydes ca. 45 min lektiecafé. Vi er spændt på at få erfaringer på dette område, så vi kan tage en kvalificeret beslutning om hvorvidt vi kan lave noget tilsvarende den dag Susan ikke længere er her.



\*\*\*\*\*

Kong vinter har vist sig fra sin koldeste side i denne uge. Der kom endelig sne og eleverne har leget og boltret sig i den, som de jo skal, når sneen endelig er her. Vi har afgrænset to områder til sneboldkast: Den bagerste boldbane til den vilde leg med sne og den forreste bane for dem, der blot ønsker sig lidt sjov og mildere sneboldsleg. Vi håber med denne deling at få 100 % glade børn ind fra frikvarterne.

Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig dejlig weekend og på gensyn på mandag.

De bedste hilsner

Kirsten

\*\*\*\*\*

Fra kontoret:

Torsdag den 8. marts skal alle lærerne til Netværksmøde i Aabenraa, så eleverne har fri kl. 13.30. Bussen kører ca. kl. 13.40 denne dag.

I denne uge har vi sagt farvel til Frieda i 1. klasse, hun starter på Østerbyskolen og Yasmin i 2. klasse, som flytter til Sjælland.

Vi ønsker dem begge held og lykke.

\*\*\*\*\*

### ”Den lille prins” i 6. klasse

I 6. klasse er en af årets bøger, der skal læses, ”Den lille prins”. Alle har selv skullet anskaffe bogen, låne sig frem, låne på biblioteket, spørge en konfirmand fra Gjerndrup Friskole, da det hvert år er en gave fra skolen til konfirmanderne. Når bogen er læst, skal der laves opgaver til bogen, hvor svarene både findes på linjen og bagved linjen.

Bogen handler om følgende: En pilot, som er forfatteren selv, nødlander i Saharaørkenen. Han møder her den lille prins, som kommer fra rummet og fortæller piloten om sin egen hjemmeplanet, asteroide B612, ikke større end et hus, hvor man kan se hele 44 solnedgange på en dag. Han er kommet til jorden på sin rundtur til alverdens planeter for at få nogle venner og få hjælp til at redde sin elskede rose.

På turen har han mødt kongen, der er herskesyg, forretningsmanden, der er begærlig, den forfængelige og drankeren, der drikker for at glemme, at han er flov over at drikke – altså menneskelige dyder eller snarere mangel på samme – og er kommet til den konklusion, at voksne er mærkelige.

Historien rummer også et får, en talende blomst, en geograf, der ikke ved noget som helst om sin egen planet, en ræv, der gerne vil være tam og et sporskifte, der taler.

Men den fineste og mest poetiske historie, prinsen fortæller piloten, er den om den smukke rose, som han vander hver dag, som han taler med og bruger tid og kærlighed på, og som netop derfor er speciel og smuk. Den er han kommet for at hente hjælp til – den er ved at blive ”ædt” af baobabtræer i massevis.

70 år efter bogens udgivelse, kan ”Den lille prins” fortsat have almenmenneskelig appel: det er ikke karriere, dyre ting eller luksuriøse rejser, der tæller, men derimod nærhed og kærlighed.

Og netop disse værdier passer fint sammen med Gjerndrup Friskoles værdier, hvor det ikke drejer sig om at blive til noget, men at blive til nogen.

Birte Schmidt

\*\*\*\*\*



## Tro, tvivl og viden

Når man skal vælge noget, kan man komme i tvivl. For hvad ved man, og hvad skal man tro på?



I kristendomstimerne er 3.klasse i gang med at arbejde med forskellen på tro, tvivl og viden. De har formuleret sætninger med alle tre områder, og her kan det være svært at sige, om man f.eks. tror eller tvivler på Gud. Vi har sammenlignet med andre emner, hvor det kan være lidt nemmere at kende forskel på begreberne. F.eks. så ved man at julen findes, og man kan også godt tro, at man får en julegave. Samtidig kan være i tvivl om, hvorvidt alle ens ønsker bliver opfyldt. En ønskeseddel kan jo være lang og måske også lidt dyr!

For at træne brugen af de tre begreber har vi lavet små filmede interviews, hvor eleverne i små grupper først har skrevet hvilke spørgsmål, der skal stilles. Derefter var der en, som filmede med mobilen imens en anden stillede spørgsmål og en tredje svarede. Det var en spændende og uvant arbejdsproces, som alle gik i gang med, med stor iver. Vi sluttede af med at se de fire film og tale om filmenes indhold. Vi var enige om, at det er en sjov arbejds metode, og at vi skal prøve det igen en anden gang.

Anne Dorte Hausted

\*\*\*\*\*

## 7. klasse til København

I den kommende uge drager 7. klasse til hovedstaden i forbindelse med deres konfirmations forberedelse. Turen er planlagt i samarbejde mellem præsten Helle Nørby og Friskolen.

Vi skal opleve en hel masse spændende derovre bl.a. bliver vi vist rundt på Christiansborg af det lokale folketingsmedlem Anni Matthisen, vi bliver også vist rundt på Vartov, som ejes af Grundtvigs forum og er et kulturelt kraftcenter i hjertet af København. Vi skal også på biblioteket på Islands Brygge for at se en teaterforestilling.

På 2. dagen skal vi til morgenandagt i Vor Frue kirke, hvorefter vi vises rundt i kirken. Herefter skal vi på nationalmuseet, hvor vi får en guidet rundvisning omkring religiøse skikke, og turen sluttes af med en guidet rundvisning på Café Exit, der er et tilbud til ex-indsatte og indsatte, som beslutter sig for at "starte på en frisk".

Ud over 7. klasse, Helle Nørby og jeg deltager, så er vi også så heldige at Dorthe Møller - mor til Clara i 7. klasse deltager i turen.

Helle