



Fredagsnyt d. 16. november, 2018

Kære alle

For små 2 uger siden spurgte jeg i 8./9. klasse om der var nogle af dem, der kunne have lyst til at hjælpe med at lave lektiecafé for de yngste elever. 13 ud af de 20 i klassen meldte positivt tilbage og min planlægning kunne begynde.

Planen er nu lagt og de store elever fordelt så de 2 og 2 er i caféen ca. 1 måned ad gangen. Lektiecaféen varer 1 time hver onsdag, torsdag og fredag efter endt skoletid for de store. Fordelingen af de store elever er gjort således, at de ikke bliver for hårdt pressede, men også er der i så lang tid, at det giver tryghed for de mindste.

Men tænk en gang: De store elever melder sig frivilligt til at hjælpe til og give de små en mulighed for at blive færdige med deres lektier før de kommer hjem! Jeg kan ikke fra min skoletid huske, at der var var store elever, der hjalp de små på denne måde, vi var måske endda lidt "bange" for de store elever, de var jo store, ukendte og mange, syntes vi. Men her, på Gjerndrup Friskole byder de ældste ind med deres godhed, overskud og omsorg, således at de yngste efter eller i SFO-tiden, kan komme hjem og have overskud og legetid. Jeg er stolt, så stolt over at vores elever byder ind med dette "hjerterum" og det betyder rigtig meget for fællesskabet og ejerskabet, at de gør det. Vi kan vist alle være ret stolte 😊

November er også måneden hvor vi, dvs. Lilian og jeg, tager rundt på små hjemmebesøg hos de kommende Frøsnappere, de små 5-årige, der skal begynde på Gjerndrup Friskole d. 1. april 2019.

Vi besøger i alt 15 små forventningsfulde og spændte piger og drenge, der hver på sin måde byder os velkommen. I skrivende stund har vi været hjemme hos 6 af eleverne, og vores møder med dem har spændt lige fra den lille gut, der står i døren og venter på os til ham, der ligger under sofabordet al den tid vi er der, lyttende til alt hvad vi siger, fornemmende hvem vi er og samtidig på sikker afstand i "læ" under bordet. Det er så berigende at opleve dem hjemme hos sig selv, se hvordan de indretter deres værelse, hvilket legetøj de holder mest af og at høre hvad de glæder mig mest til, når de nu skal begynde på skolen.

Så mens vejret går mod mørkere tider, lysner det i vores forventninger mod den første skoledag, hvor vi skal tage imod 15 nye Frøsnappere.

Jeg håber alle får en rigtig dejlig weekend,  
De bedste hilsner  
Kirsten

\*\*\*\*\*

### **Hvornår må vi få lov at fortælle til morgensang?**

Det spurgte 6 drenge i 2. klasse en dag Claus om. "Jamen, hvad vil I gerne fortælle om?" var Claus' spørgsmål til dem? "Titanic", sagde de med faste stemmer, og sådan blev det. I dag til fredagssang stod de 6 drenge fra 2. klasse foran hele skole og læste op fra de små tale-kort, de sammen med Claus havde lavet, og vi andre lyttede opmærksomt på. Foruden de fakta ting, eleverne havde fundet frem, viste de os også tegninger, de havde lavet af, hvad der optog dem i forbindelse med dette berømte skib. Det var detaljerede billeder, der videde om indlevelse og engagement. Som afslutning læste William en masse op om Titanic, som han selv havde fundet frem.



Det var SÅ flot gjort af disse drenge. Modigt beder de om plads til at fortælle og seriøst fortæller og illustrerer de den historie, som har optaget dem meget. 2. klasse! Imponerende. Lige så imponerende er det at hele salen lyttede meget opmærksomt til, og ret sjovt var det også, at da 8./9. klasse var i Irland, så vi faktisk det sted, hvor Titanic blev bygget og hvor det lå til kaj den dag det sejlede ud på din første, eneste og fatale tur. I dag blev der på en måde skabt et usynligt bånd mellem 2. classes drenge og de store elever i 8./9. klasse og det var 2. klasse som tog initiativ til det! Ganske flot.

Kirsten

\*\*\*\*\*

I 0.kl.har vi arbejdet med edderkopper. Det er foreløbigt blevet til et stort flot edderkoppespind med 17 store flotte edderkopper som både hænger og kravler i spindet, som hænger i 0.kl.

I dansk har vi øvet bogstaverne, vi har klappet og delt stavelserne i ordene mariehøne og edderkop.

I natek har vi hørt fakta om dyrene. Edderkoppen hører til i spindler familien, den har 8 ben, 4 spindevorter, 2 små giftkroge, den kan have op til 8 øjne.

I matematik har vi arbejdet med mønstre og antal.

I krea har vi lavet en edderkop med 8 ben af piberenser, hvor der er trukket perler på i et bestemt mønster. Til sidst blev benene snoet sammen med garn, og edderkoppen fik limet øjne og spindevorter på.





I musik lærer Charlotte os sangene vi skal synge i kirken d. 13.december. Vi skal synge to sange sammen med 1.,2. og 3.kl. Vi lærer at lave fagter til. Det er rigtig sjovt.

Lilian



\*\*\*\*\*

## Kontaktseminar i Sydslesvig

Torsdag og fredag i sidste uge var jeg deltager sammen med Kirsten og Charlotte på et kontaktseminar i Sydslesvig. På mødet deltog friskolelærere fra hele Danmark, lærere fra de danske skoler i Sydslesvig, repræsentanter fra Dansk Skoleforening og Grænseforeningen samt gæstelærere. Det overordnede tema var interkulturelle kontakter.

Hvordan kan man komme i kontakt med skoler i andre lande, hvad kan man bruge det til, hvilke muligheder er der for økonomisk støtte fra forskellige organisationer.

Vi havde på forhånd talt om, hvad vi kunne ønske os at have ud af dette møde. Vores fokus var helt klart på det tyske sprog.

Torsdag morgen mødtes vi på Süderbrarup Danske Skole. Her har de ca. 180 elever. På skolen er undervisningsproget dansk undtagen i tysk. Langt de fleste elever har forældre som umiddelbart ikke taler dansk – andre har én forælder, som kommer fra Danmark. Vi blev vist rundt på skolen og gældende for eleverne var, at de var meget glade for, at deres forældre havde sat dem i en dansk skole, hvor der ikke deles i Hauptschule, Realschule eller das Gymnasium. Det er en fællesskole fra 1. – 10. klasse.

Fredag morgen var vi på besøg på Bøl-Strukstrup Danske Skole, som har ca. 40 elever. Den er en af de 10 danske skoler eller daginstitutioner i Sydslesvig, som står for at kunne blive lukket.

På seminariet var der mulighed for at få kontakt til en mindretalsskole i Sydslesvig. Efter en præsentationsrunde, var der pludselig én, som sagde: ”Jeg tror, at vi skal snakke sammen”. Man bliver lidt overrasket eller forbløffet, men vi fik sat os ned og snakket om, hvilken skole vi kom fra.

Helga og Anette kommer fra Kaj Munk Skolen i Kappeln. Den har ca. 70 elever fra 1.-6. klasse og ligger mellem Flensborg og Slesvig ud til Østersøen. Vi fandt hurtigt ud af, at skolerne/lærerne har mange af de samme værdier. Vi blev nødt til at lave noget sammen - men hvad og hvordan?

Senere på måneden kommer Helga og Anette for at besøge og se vores skole. Undertegnede skal derefter på genvisit. Så er tiden inde til at skabe kontakt, hvilket bliver 1. klasse som skal være venskabsklasse med deres 2. klasse. På de danske skoler i Sydslesvig har man ikke 0. klasse, derfor denne årgangsforskel. Inden jul skal vi have skrevet breve til hinanden. I februar håber vi at kunne mødes i Flensborg, hvor børnene skal lege og snakke og se hinanden an. Desuden vil vi meget gerne besøge hinandens skole gensidigt før sommerferien.

Det er tanken, at nye venskabsklasser etableres hvert år samtidig med, at de gamle består og arbejder videre med deres kontakt. Planerne går også på at endagsbesøg udvides til overnatning/overnatninger på skolerne og i hjemmene.

Hvad kan man så få ud af sådan en kontakt – mange ting. Børnene vil opleve forskellige kulturer både på skolerne og i hjemmene, selvom man bor så tæt på hinanden, går i dansk skole og taler samme sprog. Vores børn vil få snust til det tyske sprog og vakt deres interesse meget tidligt.

Fra Skoleforeningen og Grænseforeningen er der sat mange initiativer og ønsker i gang for 100 året for genforeningen af Sønderjylland. En af deres overordnede visioner er at alle 5800 børn, som går på danske skoler i Sydslesvig, skal i år 2020 i uge 20 på besøg i Danmark og have et samarbejde med en dansk skole.

Her har vi også lavet en aftale med Kaj Munk Skolen. Den spæde plan er, at de kommer op til os og sammen laver vi en emneuge.

Puha – det var to intense dage, hvor vi kørte hjem med hænderne over hovedet.

Hvor vi da bare glæder os til det nye samarbejde.

Eva

