

Fredagsnyt d. 9. november 2018

Kære alle

I tirsdags holdt vi "Rigets Tilstand", dvs., et møde for alle forældre om et aktuelt emne, vi brænder for på skolen. I år var overskriften: **"Hvordan klarer man sig, når man ikke har prøver og karakterer?"**.

I alt var vi ca. 50 personer, hvoraf der var 4 inviterede gæster. Disse gæster fortalte hver fra sit ståsted om hvordan det har været at komme videre i uddannelsessystemet uden karakterer og om det at møde unge med og uden karakterer. Efter disse indlæg fortalte jeg lidt om det politiske arbejde der pt pågår, i forhold til at tilgodese de karakter- og prøvefrie skolers elever ved optagelse til ungdomsuddannelserne.



Disse indlæg gav anledning til spørgsmål, kommentarer og intern debat. Det var rigtig nyttigt og givtigt for alle og min fornemmelse er, at det var trykke forældre, der tog fra mødet, med flere og nye oplysninger om elevernes evaluering og deres optagemuligheder.

I forlængelse af sidste fredagsnyt, kan jeg fortælle at mødet i Undervisningsministeriet i fredags gik fint. Det var i sagens natur en helt anden situation at være i, nu sad vi overfor ansatte i folketinget, der skal færdiggøre høringsbreve, bekendtgørelser og lovstof. Derfor tog de også hurtigt fat på vores "model 1", det vi selv har kaldt et "Quick-fix", altså en optagelsesmodel, der let kan lade sig gøre, men ikke er den optimale for os. En opsummering fra mødet giver os forhåbning om at den endelige bekendtgørelse åbner for at også vi har "to skud i bøssen", dvs. to optagelsestrin, men vigtigst af alt er nok lige nu, at de elever, der ønsker at bliver optaget på en ungdomsuddannelse, nu får reserveret en plads, vores elever står derfor ikke længere bagerst i køen. Desuden lader det til, at vi kan se frem til, at den ene af de prøver eleverne uvægerligt skal op i, kan tilpasses vores skoleform, hvis ellers alt går vel.

Siden vores møde i fredags, er vi igen blevet inviteret til møde, denne gang er det en politiker, Jakob Mark, SF, der ønsker at tale med os for at udveksle ideer vedr. vores højeste ønske, nemlig "Grundskole kvote 2" modellen. Dette møde bliver højst sandsynligt om ca. 1½ uge. Den dag vil vi så også holde møde med andre politikere, som vi på forhånd ved er positive overfor vores ideer. Det gælder nemlig om at samtale med så mange som muligt og "smede mens jernet er varmt", og det er det lige nu 😊

Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig weekend,

De bedste hilsner
Kirsten

Go cook i 4.klasse

Ligesom 150.000 andre skoleelever i Danmark er 4.klasse med til at lave mad med græskar. Vi er tilmeldt Coop's tilbud, hvor vi modtager en kasse, med forskellige råvarer samt en del undervisningsmateriale. Råvarerne består bl.a. af ris, chilli, 2 slags græskar, grahamsmel og hvedemel. Heraf skal vi lave en spicy græskar suppe og bage græskarboller. Vi skal også prøve at lave ristede græskarkerner. Vi har forberedt os meget grundigt ved at se en masse korte film, hvori Gorm og Micky viser og forklarer, hvordan maden skal laves. Det er nogle meget gode film, som alle kan se via dette link: <http://gocook.dk/gocook-tv>

Eleverne har også forberedt sig ved, at de har aftalt, hvem der skal lave hvilke ting i køkkenet samt gennemlæst opskrifterne meget grundigt. Vi har også talt om køkkenhygiejne og håndhygiejne. Nu glæder vi os til at få lavet maden og få smagt på den. Enkelte er lidt spændte på, om de nu kan lide maden, så de tager nok en lille madpakke med for en sikkerhedsskyld.

Efterfølgende skal vi se på forskellen på sund og usund mad. Vi skal arbejde med madpyramiden, og vi skal lave plakater med den mad, vi spiser på en helt almindelig dag hver især. Og så skal vi se på gode, sunde ideer til madpakken.

Billederne er fra Go cook's hjemmeside, da vi jo først skal i køkkenet her i dag – fredag.

Hilsen 4.klasse og

Anne Dorte



Højt til himlen

I tirsdags var det ikke muligt for 3.+4. klasse at komme på Ladelund og lave idræt, da eleverne der er i gang med at øve musical. Derfor valgte vi at 3.+4. klasse skulle en tur i skoven. Alle var klar i praktisk tøj og gummistøvler kl. 12.00 og afsted det gik. Vi er så heldige at der tæt på skolen ligger en lille skov, hvor man rigtig kan få brugt noget energi i det bakkede terræn. Eleverne fik den udfordring at de sammen i små grupper skulle fremstille en forhindringsbane. Der blev strakt kastet ideer op i luften og efter ganske kort tid var alle elever travlt beskæftiget. Det var interessant at se hvor gode eleverne var til at samarbejde og bakke hinanden op. En af banerne foregik ned ad en skrænt, hvor man for enden skulle besvare dette spørgsmål: "Nævn tre dyr som lever i skoven". Derefter skulle man medbringe et flag og spurte op af skrænten igen. En dejlig idrætstime i skoven.

Marie



Mandag d. 5.11. fyldte Charlotte 40 år, hvilket vi fejrede på skolen til morgensamling om tirsdagen. Verner havde skrevet en sang til hende på melodien "Dont worry be happy", som han øvede sammen med alle eleverne mandag formiddag. 0.-4. klasse skulle tviste og knipse, 5.-6. klasse skulle fløjte og 7.-9. klasse skulle lave rytmiske stemmer. 1000 tak til Verner for den fine sang.

Tirsdag morgen startede vi med at fejre Anders Emil, hvorefter Charlotte blev bedt om at forlade salen, og alle stillede op til fejringen. Charlotte kom ind, blev ført ned midt i elevmængden, og skulle så ellers bare nyde de efterfølgende indslag.

Efter sangen var det Charlottes børn, der sammen med Kirsten havde lavet et kort til Charlotte, og derefter tog 8.-9. klasse over. De havde lavet en film, om hvorledes de troede, en hverdag på skolen ser ud for Charlotte. Som de selv sagde, så havde de måske overdrevet lidt, men de havde nu alligevel fået rigtig mange super sjove detaljer med, som vi nok alle kunne nikke genkendende til. Alle skolens elever gav Charlotte en gave, og det var en flot sort og grøn cykelhjelm.

Efter medarbejderne havde ønsket Charlotte tillykke og givet hende deres gave, så havde hun en slikkepind til alle eleverne – ikke så dårligt 😊

Helle

