

Fredagsnyt d. 29. marts 2019

Kære alle

Tirsdag var den store dag, hvor vi fik besøg af elever fra 2. klasse på Kaj Munk skolen. Spændingen blandt eleverne i vores 1. klasse, var til at føle på, de var så forventningsfulde og spændte. Det oplevede vi meget konkret i 10-pausen tirsdag, da døren til personalerummet pludselig gik op og to elever kom farende ind og med høj skinger, glad og **energifyldt** stemme, råbte: **EVA!! DE KOMMER NU!!!** Ingen i lokalet var i tvivl om hvem der var ment.



Der er ingen tvivl i mit sind om at vi har påbegyndt noget meget vigtigt og relevant for vores elever, og helt sikkert er det, at vi fortsætter dette samarbejde med Kaj Munk Skolen omkring andre klasser på deres og vores skoler.

Vi har også et rigtig godt samarbejde med en journalist fra Jydske Vestkysten, Astrid Vestergaard, som igen i denne uge var ude og lave en artikel om de ældste elevers arbejde med deres projektopgave. Det er både godt, men også vigtigt for os at vi med jævne mellemrum får denne presseomtale. Det jo er vigtigt at fortælle hvordan vi gør hos os og også at vi gør noget som særligt er vores måde at lave friskole på, og det kan Astrid hjælpe os med. Det er ikke en selvfølge at man ved hvordan vi laver projektopgaver, hvis ikke man har sin gang på skolen eller har børn i de ældste klasser, så derfor er vi glade for dette samarbejde med Astrid.

Jeg håber I alle må få en rigtig dejlig weekend.

De bedste hilsner  
Kirsten

\*\*\*\*\*

Foråret er kommet og vi benyttede os af det fine vejr til at have gymnastik udenfor i 0. klasse. Vi tog sjippetovene frem. Vi havde to langreb, det var også tilstrækkeligt til at begynde med. Flere meldte ud at de ikke kunne sjippe. Men der gik ikke længe før alle stod i kø, indtil det blev deres tur igen. Koncentrationen og glæden over at det lykkedes var tydeligt at se i børnenes ansigter. Efterfølgende er sjippetovene i brug hver dag.



I matematik bruger vi terningerne. Vi slår med to af gangen og skal lægge dem sammen. Bagefter skal vi strege summen, af de to terninger ud på et kort. Vi skal se hvem der først for kortet færdigt.



Når vi nu nævner det gode vejr, var SFO'en da også godt i gang med bål og snobrød i tirsdags. Der var selvfølgelig så stor opbakning, at de løb tør for dej, - måtte lave mere og lovede at gentage succesen snarest!

7. og 8. klasse fyldte i torsdags salen op med deres projektopgaver. Men fordi salen skulle bruges til dette, måtte vi trække sammen i 0. classes lokale til morgensang og da 0.'erne kom ind ad døren i torsdags, var de lige ved at bakke ud igen, da klasseværelset slet ikke så ud, som det plejede. De blev dog i skolen resten af tiden.

Rigtig god weekend til alle og et KÆMPE VELKOMMEN til de nye frøsnappere mandag.

Lilian, Helle og Trunte

## Oplevelser, som pludselig opstår...

En lidt brugt lærer får efter et døgn sat sig i stolen og tankerne flyver pludselig afsted.

1. klasse har haft besøg af 2. klasse på Kaj Munk Skolen i Kappeln. Et besøg, som er resultat af det arbejde, vi startede på i november. Besøget begyndte tirsdag formiddag og sluttede onsdag til middag. Et besøg, som alle har set frem til, glædet sig til og været lidt urolig, nervøs for.

Et er at have set hinanden en gang et par timer, hvor alle var på udebane, men nu skulle man tilbringe et helt døgn sammen – spise sammen, lege sammen, lave mad sammen, sove sammen, snakke sammen.

Det er gået over al forventning.

I dag har 1.klasse skrevet et brev sammen til 2.klasse, hvilket jeg synes, siger mere end, hvad jeg kan formulere.

### Kære 2. klasse og Anette

Det var dejligt at møde jer igen.

I er sjove at lege med.

I er gode at være sammen med.

Det er sjovt at sove sammen med jer.

Vi synes, at I er søde.

Det er spændende at lege med jer.

I er gode venner.

Det var en sjov aften, som vi havde sammen.

Det er dejligt at spise aftensmad sammen med jer.

Vi kan godt lide at lege forskellige lege med jer.

Det er hyggeligt at lave foldehuse sammen med jer.

Det er sjovt at hoppe på hoppepuden med jer. Den er I vilde med.

I er søde at tale med.

Det er sjovt at lave mad sammen med jer.

Det er sjovt at være sammen med jer.

Det var hyggeligt, at I kom og besøgte os.

I er gode til at tale dansk.

Vi glæder os alle sammen til at komme til Tyskland.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer snart igen.

### Kærlig hilsen

#### 1.klasse og Eva





\*\*\*\*\*

## Påkestemning i 5. klasse

Tiden i 5. klasse står i påskens tegn. Vi er begyndt at pynte op med påske pynt i vinduerne og er i gang med påske historier. Påske historierne skal have udgangspunkt i "mit møde med påskeharen". Eleverne skal beskrive et møde med påskeharen og de oplevelser de har med den. Det er en lang skriveproces, hvor alle i klassen er ind over den enkeltes historier, med gode ideer, rettelser og gennemlæsninger. Indtil videre dukker der mange spændende ting op i dem. Vi har at gøre med en ond julemand, et par T-rexer, Doktor ond, en unfair behandlet Sommer og mange andre ting. Historie arbejdet fortsætter en uges tid endnu, og så skulle de være klar til at blive læst op til morgensamlingerne i uge 15. Så vi håber I vil komme og lytte.

Jesper