

Fredagsnyt d. 13. december, 2019

Kære alle

Sikke en forrygende dag vi havde i onsdags!

Eleverne fra 5. – 9. klasse mødte på skolen kl. 07.30 og kl. 07.45 kørte vi med en sponsoreret Papuga bus mod Christiansborg. Allerede i bussen var stemningen og forventningen til at føle på. Den bedste måde at fordrive ventetid på er jo at lave noget, og ikke længe efter vi var kommet på motorvejen, lagde nogle af de ældste elever ud med at spille "vende-spil". Vi spise vores medbragte madpakker i bussen inden vi nåede frem.



Vi skulle jo alle gennem security-tjek ved indgangen til Christiansborg, men selv med små 80 personer gik det ret hurtigt og smertefrit. I besøgsområdet mødte Troels Ravn, S, os, men også Anni Matthiesen, V, lagde vejen forbi til en kort snak. Troels Ravn førte os først op i Atingssalen, hvor der ventede os en journalist og en fotograf, der skulle optage interviews med elever, Troels og jeg selv. Efter en tid med det, fortalte Troels Ravn om Christiansborgs historie hvorefter vi endelig kunne komme til officielt at overlevere vores kæmpe store julekort, en hilsen fra alle vi på Gjerndrup Friskole.



Turen gik derefter ud på vandregangen, forbi Grundloven og endelig op på tilhørerpladserne i folketings salen. Vi fik lov at se salen fra "Kongesiden", dvs. derfra hvor Dronning Magrethe og hendes familie sidder, når folketinget åbnes i oktober. Det var meget spændende for os alle at være der selv, og opleve "Danmarks demokratiske hjerte" i "live".



Rundvisningen sluttede i Socialdemokratiets "klasseværelse" som Troels kaldte det, deres gruppeværelse, der hvor partiet samles og debatterer det de har på programmet.

Bestyrelsen havde skaffet sponsorater til hele dagen og det var inklusiv en tur med turpas i Tivoli. Der spadserede vi over gennem Strøget, hvor vi kunne beundre den juleudsmykning, de har der.

Bussen ventede på os kl. 17.00, hvor vi vendte hjemad. Heldigvis kunne vi på vejen hjem se den nyhedsudsendelse TV Syd sendte kl. 19.30, så vi kunne se den mediedækning vi havde været med i i løbet af tirsdag og onsdag.



På alle måder var onsdag et stort og spændende højdepunkt, og fra skolen vil vi sende mange tusinde tak til bestyrelsen for at tage initiativ til så spændende en dag, og ikke mindst vil vi takke alle de sponsorer der gjorde dagen mulig.

Jeg er så glad for den oplevelse vi fik og vil gå på weekend med den skønneste følelse af fællesskab og folk der tør gå foran.

Rigtig god weekend til jer alle.
De bedste hilsner
Kirsten

Haiku digtning

I 5.klasse har vi arbejdet med den japanske digtform – Haiku digte.

Her gælder 4 regler: Det skal være skrevet i nutid, handle om naturen, indeholde 17 stavelser på kun tre linjer og fortæller om det man kan sanse.

Da eleverne var færdige med at øve sig på at skrive tre digte, som skulle beskrive noget, som passede til tre fastlagte fotos i arbejdsbogen, fik de en lidt anden opgave; de skulle lave et digt, som beskrev naturen ved juletid. Derefter skulle de lave en tegning, som passede til digtet. Altså var de nødt til at tænke på, hvad de ville/kunne tegne, før de gik i gang med at digte.

Da alle digtene var færdige, blev de samlet og lavet til et lille hæfte, som sammen med en julehilsen til venskabsklassen på Kaj Munk skolen blev sendt af sted til Tyskland.

Det er der blevet et rigtig flot resultat ud af som I kan se på de følgende billeder.

Anne Dorte



Krybbespil

Så er det den tid på året hvor kamelen og kostumerne skal støves af.

2. klasse er klar til at begynde øvningen af årets krybbespil som skal opføres i Brørup gl. kirke, den sidste fredag inden juleferien.

Eleverne glæder sig og det er da også stort at skulle iføre sig kostumer og spille vores traditionsrige teater i kirken. 3. klasse skal synge og spille til og det er mindst lige så spændende.

Marie



Juledigte

Jeg glæder mig i denne tid;
nu falder julesneen hvid,
så ved jeg julen kommer.
Min Far hver dag i byen går,
og når han kommer hjem, jeg står
og ser hans store lommer

Dette digt er nok et af de mest berømte i Danmark. I 4. klasse har vi prøvet at gå i Johan Krohns fodspor og lave et Juledigt. Det er ikke lige til når man går i 4. klasse. Vi har snakket om rim i sange, rim generelt, vers osv. Rigtig mange nye ting som vi har skullet lære. Vi startede ud med at høre Lukas' juleevangelie, og derefter lavede eleverne en tegning af en scene fra den. Med inspiration i vores tegning, evangeliet og julen generelt, begyndte eleverne deres digte. Men hvad rimer lige på hvad, og hvad er et godt rim? Eleverne er kommet med hver deres bud, og her er nogle af dem.

Jesper

Jule digt

Elias Aarup Skov Sørensen

Jeg synger en julesang
Der er en bjældeklang
Jeg håber jeg gaver får
Bedre end dem fra sidste år

Julen kommer igen
Tak min gode ven
Til jul vi får
gaver lige som sidste år

Jesus i en krybbe lå
Med en stjerne ovenpå
Jesus er født i Betlehem
Det er hans rigtige hjem

Peter leger med sin nye gave
Ude i hans store have
Peter er så glad for hans nye gynges
At han begynder at synge

Juledigt

Siw Vendelbo

Nu kommer julen hvid
lille Lise er blid
det er koldt
og Marcus kan ikke spille bold

Jesus fødselsdag kommer snart
Han skal være parat
Til at se sin far
For han er så rar

Mor pynter op
For hun er en snob
Livet det er godt
så længe mor er flot

Misse hun er glad
For nu får hun dejlig julemad
Peter er sur
For mor ville ikke give ham et julebur

Mads leger med sin nye bil
Den kan kører mange mil
Vi leger til vi skal spise
Der kommer en dejlig brise

Jule digt

Adea Schmidt

Det daler ned med hvid
Der skal ikke være splid
Vi tænder op
Så nissen gør et hop

Det er fedt
Men kun lidt
Vi spiser julestok
Er der gave i min sok

Der lyder jule klang
Vi synger julesang
Der er meget sne
Hvad skal der ske

Jesus i krybben lå
Imens Maria så på
Hyrderne ville komme
Med gaver i deres lomme

Vi vil åbne en låge
Vi sætter kakao op og koge
Vi skal pynte op
Man kan ikke stop

Snemand vi vil bygge
Der er meget julehygge
Der er koldt
Se en frossen boldt

Juletræ vi vil hente
Hov vi glemte
Jule medister
Elsker vores minister

Julemanden banker på
men krampus vil slå
nissehue kan vi li
gave skal vi gi

Juledigt

Emil Brink Jensen

Nu kommer julen meget snart
tiden løber med hastig fart.
Julemanden kommer med gaver
vi har sommerfugle i vores maver.

Lad os synge en julesang
vi kan høre bjældeklang.
Jeg skal have juleand
jeg spiser så meget jeg kan.

Jesus i krybben blev født
hvor han først blev mødt
af hans far og moren
den dag Jesus kom til jorden.

Juletræet skal få masser af pynt
nu er julen endelig begyndt.
familien snart skal komme
jeg hader når julen er omme.

Juledigt

Josefine Juhl

Når sneen daler ned
Hvid som lyset
Og jorden bliver dækket af sneen
Så bliver det jul

Når lysende tændes
Når mørket falder
Og julekalender tændes
Så bliver det jul

Nu er det december
Og nisserne kommer frem
Måske den kommer med gaver eller drilleri
Så bliver det jul

Nu står juletræet så flot
Julemaden dufter i huset
Julegaverne ligger pænt under træet
For nu er det nemlig jul