

Fredagsnyt den 17. januar 2020

Vi er i dag og i næste uge i gang med at installere varmepumper i Pavillionen, som giver besparelse på vores elregning.



Alle ønskes en rigtig dejlig weekend.

Mange hilsner fra  
Anette

\*\*\*\*\*

Fra kontoret:

I tirsdags kunne vi byde velkommen til Linette Skyttergaard Kristensen fra Glejbjerg. Linette er startet i 8. klasse, vi håber du bliver glad for at gå på Gjerndrup Friskole.

\*\*\*\*\*

## Kristendom Abraham og Sara

I kristendomstimerne i 1. og 2. klasse arbejder vi lige nu med tekster fra det gamle testamente. Vi har hørt historien om Abraham og Sara som så gerne vil have en stor familie. De er desværre blevet alt for gamle til at få børn. Alligevel sker miraklet og de får sønnen Isak. Eleverne har fremstillet billeder af Abraham og Sara som boede i telt ude i ørkenen. Når eleverne bliver sat til at fremstille noget som har sammenhæng med den historie de har hørt, giver det dem ro og tid til at snakke sammen om det fortalte. Det er vældig interessant at lytte med på de samtaler, som eleverne får reflekteret sig frem til og der dukker altid nye spørgsmål op. "Hvorfor boede de ikke i et hus", "Hvordan banker man på når man vil ind i et telt", "Hvorfor var gud forklædt da han besøgte Abraham og fortalte at han skulle være far?", "Hvorfor kunne de ikke få deres egne børn?", "Hvornår er man gammel?"

Marie



\*\*\*\*\*

## Klimakontrakt

I forbindelse med geografiundervisningen i 8. og 9. klasse taler vi en del om klimaændringerne, og hvad der skal til for at bremse eller måske helt standse udviklingen. Der er ret forskellige holdninger blandt eleverne, lige fra at det ikke vil påvirke noget som helst, at en enkelt person f.eks. sætter sit forbrug af el ned, til at selvfølgelig kan man selv gøre noget, som vil have en gavnlig effekt.

Det fik os den ide, at vi skulle lave en klimakontrakt hver især, hvor man forpligter sig på "noget", som vil gavne klimaændringerne. Hver elev fik et A4 ark, hvorpå de skrev; deres navn, hvad de ville gøre anderledes fremover, og hvordan de ville holde øje med, at aftalen blev overholdt.

Der blev indgået kontrakter som spænder fra; at tage kortere brusebade, slukke lys i rum man ikke bruger, lukke døre, spise mindre kødmængder, bruge naturlige rengøringsmidler, bruge mindre plastic, bruge mindre tid på "skærme", slukke for standby strøm, have mindre madspild, bruge offentlige transportmidler, købe bæredygtigt ind, ikke bare købe nyt tøj hele tiden og sortere affald.

Der er taget kopier af aftalerne; et eksemplar hænger nu i klassen, et har de hver især fået med hjem, og originalerne ligger hos læreren. Så vil vi løbende i resten af skoleåret se på, om der er blevet ændret nogle vaner. Vaner tager lang tid at ændre, men "Mange bække små giver en stor å."

Anne Dorte

\*\*\*\*\*

## Tysk fagfredag med Helles hold

Vi har påbegyndt et emne om 100 års jubilæet for genforeningen. I den forbindelse har vi snakket/hørt en del om Sydslesvig og de forskellige mindretals minoriteter. Derfor tog vi i dag på tur til Kolding biblioteket, hvor vi bl.a. så en særudstilling omkring genforeningen. På hjemvejen kørte vi forbi Skibelund Krat, hvor der er rejst mindst en fra genforeningen og vi spiste vores madpakker ved Frihedsbroen tæt derpå.

Besyderligt nok midt i alt snakken om krig, hvor vi sad på den gamle Tysklands side, og kunne kigge til Danmarks siden, hvor familien Kloppenborg Skrumsager byggede et hus, for at kunne flagre med dansk flag til mandens 50 års fødselsdag, så kom der først 2 og senere 4 F16 fly hen over os. Da fik man helt kuldegysninger 😊

Vi havde en oplevelsesrig dag med mange gode informationer.

Helle



