

Fredagsnyt d. 17. april 2020

Kære alle

I går var en festdag, en stor dag for os her på skolen, men der var bestemt også noget, vi savnede rigtig meget.



Vi var selvfølgelig enormt glade for at se eleverne igen. Dagen før og natten før var det næste som om vi skulle have første skoledag efter en sommerferie: sommerfugle i maven, spændt forventning på eleverne og deres oplevelser fra tiden vi har været adskilt, men – for der er et stort MEN: vi savnede så meget alle de elever, der af den ene eller anden grund ikke kunne eller måtte være i skole. I går var der små 50 elever fremmødt og i næste uge vil der komme ca. 20 mere. Hvornår resten kommer tilbage en endnu uvist.



Vi bliver ikke en hel skole igen før Coronakrisen er ovre. Regeringen lader måske snart de ældste komme i skole igen, men vi har også kronisk syge elever, som ikke må komme i skole, før smittefaren er helt ovre. Før de elever er tilbage, er vi ikke en "hel skole" igen.



Forud for elevernes ankomst i går, er der gået rigtig meget planlægningsarbejde, det siger sig selv. Det er der også når vi kommer tilbage fra en sommerferie, men der har alligevel været stor forskel på den fornemmelse at forberede elevernes ankomst. Det er i grunden ret bemærkelsesværdigt at konstatere den forskel i én selv i denne tid. Savnet af eleverne har på en mærkelig måde været rigtig meget større end i den periode, hvor vi alle er på sommerferie, et fravær fra hinanden som er planlagt, som kommer hvert år og som oftest er yderst velkomment efter et langt og travlt skoleår. Det fravær vi siden 12. marts har oplevet, har været langt fra det samme som i en sommerferie. Dels har vi jo været på arbejde hjemmefra, mens mest af alt, så har vores hjertesag: børnene/eleverne været i ufrivillig adskillelse fra hinanden, deres hverdag og rytme og fra det fællesskab, vi alle nyder så meget glæde af.



Netop dette, fællesskabet, kunne vi mærke stærkt i går, dels i genforeningen med eleverne, men også da vi kl. 12.00 stod i skolegårdens runddel, og sang med på de fire sange som rigtig, rigtig mange andre i Danmark gjorde i anledning af Dronning Margrethes fødselsdag. Der var fællesskabet på én gang tilbage igen tydeligt og glædeligt.

Uh, hvor er det godt igen at være sammen med elever på Gjerndrup Friskole, det har vi ansatte savnet rigtig meget.

Til slut vil jeg sende en hjertelig hilsen til alle de elever, som endnu ikke kan/må komme i skole. Vid at vi savner jer og glæder os meget til I alle er tilbage. I mellemtiden må vi holde forbindelsen "varm" via intra og øvrige medier. En ekstra god nyhed er, at der i den periode, hvor vi har været væk fra skolen, har Gjerndrup Friskoles Støtteforening foræret os og fået opsat højtalere i hvert eneste klasselokale. Nu kan vi tydeligt høre, hvad der sker på skærmen, når vi ser filmklip høre en sang eller lign. En stor TAK til Støtteforeningen for det.



Jeg håber alle får en rigtig dejlig weekend.

De bedste hilsner  
Kirsten



\*\*\*\*\*

## Første skoledag efter Corona-lockdown

Der var stor glæde, da jeg hørte, at nu måtte vi komme i skole igen. De foregående dage er der blevet læst, forstået, forberedt til i går, hvor jeres børn nu igen måtte komme på skolen. Spændingen for mit vedkommende har været stor. For hvordan i alverden skal man holde børn på afstand?

Børnene i 2.klasse er nogle meget krammende børn med hinanden og med de voksne, som de omgås på skolen. De holder gerne i hånd og de kravler også gerne på en. Balancen mellem, hvad vi må og stadig vise, at vi er her og holder stadig lige så meget af dem som før.

I har gjort jeres arbejde godt derhjemme. Det har ikke været særlig svært at holde afstand, at lege i en lille gruppe på et bestemt område, at sidde langt fra hinanden, at vaske hænder meget ofte osv.

Men et er en dag – en uge eller en måned – eller længere tid. Hvad ved vi, og spørgsmålene er mange?

Der skal bare spørges løs og rettes til. Det skal vi gøre i fællesskab og med forståelse.

Det har været en god dag og jeg glæder mig til de næste dag, hvor vi endnu en gang skal finde fodfæste på en ukendt vej.

Eva



\*\*\*\*\*



## Første skoledag efter lukningen af skolerne

Selvom jeg arbejder hjemmefra en del i denne tid, da jeg er klasselærer for de ældste, så skulle min datter, Julie, alligevel i gang igen i går, hvor skolen åbnede for første gang efter Corona-lukningen. Hun var meget spændt og også lidt ængstelig, for uvidenheden om, hvordan dagen skulle gå, var tung at bære.

Det var underligt for alle at skulle møde i 'klasse-båse' på parkeringspladsen, men også trygt, da der var et bestemt sted at skulle placere sig. Man blev mødt af flere voksne, som sagde 'Godmorgen' og var 'store smil' fra starten. Inde i gårdspladsen skulle der vaskes hænder og derefter over i klassen til time.

3 timer skulle gå, inden skolen var slut, og jeg var meget spændt på at høre hendes tanker om dagen, når man nu

hverken måtte gynge, lege på dæk m.m. Da hun kom gående ud til parkeringspladsen, da hun skulle hentes, var hun ét stort smil, og jeg spurgte, hvordan det var gået. ' Det har været sjovt – og jeg vil også afsted i morgen!' De havde leget sammen i pigegruppen i klassen, både med hestespring, sandkasse og så også lige sunget for Dronningen. Succes! Tak, til skolens personale for at gøre dagen god!

Charlotte



\*\*\*\*\*

## Brev fra en tidligere elev

Halløj! Jeg hedder Andreas Aamand Holm, og jeg er 16 år og går lige nu på Vandel efterskole. Jeg har gået på Friskolen, siden jeg var omkring 6 år og stoppede efter 8. klasse.

Jeg husker Friskolen som noget af det sjoveste og hyggeligste, jeg har prøvet. Jeg havde hele vejen igennem nogle helt nære venner, som jeg stadig holder meget af og bruger meget tid sammen med. Dette udviklede sig hurtigt da vi kom i 7. klasse, men især 8. Vores klasse begyndte også at bruge mere tid med hinanden på tværs af grupper og klasser. Det var helt vildt fedt. Vi havde et stærkt socialt fællesskab på tværs af hele den ældste bygning. Det var unikt.



Når man går på Gjerndrup friskole har man også en lærerkontakt, som jeg faktisk kun tror, man har på efterskole ellers. Jeg hadede på ingen måde mine lærere og synes faktisk, at de var meget sjove og flinke. Det var også med til at styrke min skolegang helt vildt, fordi jeg følte mig tryk i skolen og slappede helt af. Jeg har stort set hver dag i alle årene, glædet mig til at skulle i skole, fordi jeg havde det så fedt på skolen.

Det faglige niveau er højt på Gjerndrup. Selvom vi ikke går i skole fra 08:00 - 15:15 hver dag, lærer vi stadig meget. Da jeg startede på efterskole, havde jeg aldrig været til prøve eller fået en karakter. Det sjove er dog, at jeg blev meget skuffet, da jeg fik min første karakter. Ikke fordi jeg synes, den var dårlig, men man havde bare en tom følelse inde i maven. Det var jo bare et tal. Jeg fik jo ikke at vide, at min evne til at sætte komma var helt ude i hegnet, men at opgaven faktisk var god nok. Jeg fik bare et tal. Den følelse oplevede jeg aldrig på Gjerndrup, fordi vi fik at vide nøjagtig, hvad vi var gode til, og hvad vi skulle forbedre os på.

Alle de terminsprøver og eksamener, vi skal forberede os til, går der ufatteligt meget tid med. Jeg lyver ikke, når jeg siger, man minimum bruger 1,5 måned på forberedelse til prøver. Al den tid bruger man på Gjerndrup til at blive klogere både bogligt, men også socialt. Det, man også skal huske er, at udover vi lærte meget fagligt, prøvede vi også mange andre ting. Der er meget få skoler, der har en biologilærer, der vælger at tage et dødt dyr med, han lige fandt i vejgrøften for at dissekere den, så man lærer, hvordan dyr ser ud indeni. Det var noget af det fedeste. Jeg tror heller ikke, der er mange elever, der har en lærer, der vælger at invitere hele den ældste kernegruppe over til sig selv og grille med efterfølgende vandkamp. Så var der arrangementer som høst- og loppemarked, juleafslutning, udenlandsture, lejrskole og jeg kunne blive ved. Det er nogle ting, som ikke er en selvfølge på andre skoler, men alligevel er det de ting, jeg husker allerbedst.

Den rygsæk man får med fra Gjerndrup friskole, er fyldt af gode ting, som alle mennesker skulle have haft med sig. Da jeg startede på efterskole, følte jeg mig godt rustet. Jeg var nervøs for at starte, men det havde jeg nu ikke behøvet. Jeg er meget godt rustet i alle fag. Jeg hænger ikke forfærdeligt bagud i nogen fag heller ikke dem, jeg havde svært ved på Gjerndrup. Jeg vil faktisk sige, at jeg i nogle fag er foran. Nu, hvor vi ikke skal til eksamener i år pga. Corona, bruger lærerne og nogle elever endda masser af tid på at diskutere, om vi skal til prøver alligevel. Det synes jeg er latterligt. Hvorfor ikke bruge den tid og den energi på at lære noget i stedet? Det er derfor jeg har været så glad for at gå på Gjerndrup. Man spilder nemlig ikke tiden på eksamener på Gjerndrup Friskole.

“På Gjerndrup Friskole bliver man ikke bare til noget, man bliver til nogen”.

De bedste hilsener Andreas

\*\*\*\*\*

Endelig i gang igen 😊 Torsdag mødte der 7 dejlige elever i 4. klasse. Alle med et stort smil ligesom læreren. Glæden var stor, og der blev fortalt meget om, hvordan de sidste uger var gået i hvert enkelt hjem. Mange havde nyt gode vejr, hoppet på trampolin, cyklet, spillet computer, hygget med sine dyr og selvfølgelig skolearbejde 😊 Og så var der bred enighed om at det var dejligt at kunne komme afsted igen. Vi har stille og rolig fået startet op på hverdagen, en anderledes hverdag, men dog en hverdag. Der er nye rutiner der skal læres men de kommer hurtigt. Vi har heldigvis et fantastisk vejr og det bruger vi i vores undervisning, det kan ikke være bedre 😊

Jesper



